

Ngày 23 tháng 8 năm 2021

Mác 5:1-17

Chủ đề: Ma quỷ sợ Chúa Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời.

Trong tâm: Nếu Đức Chúa Trời không cho phép, thì làm sao ma quỷ dám nói nhân Danh Đức Chúa Trời để cầu khẩn Chúa Jêsus đừng làm khổ chúng? Ma quỷ sợ Đức Chúa Jêsus, vì Ngài là Lời của Đức Chúa Trời và Lời của Đức Chúa Trời là luật pháp cho loài người, mà ma quỷ còn là loài người (Ê-xê-chi-ên 28:2). Đây chính là điều chúng ta cần phải hiểu, vì Lời của Đức Chúa Trời cai trị muôn vật, và nếu chúng ta được quyền sở hữu Lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng có quyền cai trị ma quỷ nữa. Trong ngày ban Luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên, Đức Giê-hô-Va đã bắt trời và đất làm chứng về việc Ngài đã ban Luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên, điều đó có nghĩa các thiên sứ trên trời, cùng quyền lực ma quỷ trong chốn không trung và trên đất phải làm chứng nghịch lại những người nào vi phạm Luật pháp của Đức Chúa Trời, mà các thiên sứ cũng như ma quỷ, đều phải vâng phục Luật pháp này. Nên khi ma quỷ căm dỗ Đức Chúa Jêsus nơi đồng vắng, Chúa Jêsus đã phán Lời của Đức Chúa Trời và ma quỷ phải lìa khỏi Ngài, vì Chúa Jêsus đã tôn cao Lời Đức Chúa Trời và Ngài đến để làm cho Luật pháp được vững lập. Ma quỷ đã nhân dịp những người vì thiếu hiểu biết về Luật pháp mà cầm buộc thân thể xác thịt của người ta cách bất hợp pháp, nên khi chúng thấy Đức Chúa Jêsus, chúng phải nói nhân danh Đức Chúa Trời để cầu xin Đức Chúa Jêsus đừng làm khổ chúng, vì chúng biết mạng lệnh của Đức Chúa Trời về kỳ cuối cùng của chúng, là khi Hội-Thánh của Đấng Christ được cất về thiên đàng, nhưng ma quỷ biết Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, có quyền trừng phạt chúng nữa. Kinh-Thánh tham khảo: Giăng 1 & 18; 1 Giăng 3; Công vụ các sứ đồ 16.

Ngày 24 tháng 8 năm 2021

Mác 5:1-17

Chủ đề: Số lượng ma quỷ có thể ẩn nấu trong thân thể xác thịt của người ta.

Trong tâm: Không phải tình cờ mà Chúa Jêsus hỏi tên ma quỷ là gì, bởi Ngài là Đấng đã tạo nên các thiên sứ và Ngài biết rõ các tạo vật của Ngài. Chúa Jêsus bắt ma quỷ phải xưng ra, để loài người được nghe và biết ma quỷ là có thật và chúng là thần linh, đã bị đuổi khỏi thiên đàng (Ê-sai 14 & Ê-xê-chi-ên 28). Ma quỷ thuộc về thần linh, là thể khí và gió cũng như linh hồn loài người vậy, chỉ khác là mục đích mà Đức Giê-hô-Va đã tạo nên mà thôi. Khi Chúa Jêsus phán với Ni-cô-đem về Đức Thánh-Linh, Ngài đã tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Thần, như gió và linh hồn chúng ta cũng vậy, vì linh hồn loài người ra từ Đức Thánh-Linh. Vì là thể khí và gió, nên có thể nén lại, như bình chứa khí Ô-xy vậy, nên chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi ma quỷ nói chúng là quân đội, vì chúng đông. **Tên gọi** còn có nghĩa là **uy quyền, bốn tánh** và như vậy, trong thân thể của một người phạm các loại tội lỗi gì, thì điều đó có nghĩa là quỷ gây ra sự phạm tội đó đang ở người ấy, vì ma quỷ là kẻ phạm tội từ lúc ban đầu. Khi Chúa Jêsus mạng lệnh cho quỷ căm điếc phải ra khỏi người bị chúng ám, điều đó không phải là quỷ đó bị căm, điếc, nhưng là quỷ gây sự căm điếc cho người bị chúng ám. Khi ma quỷ bị đuổi ra khỏi người nào, thì các hành vi phạm tội thuộc về quỷ đó sẽ không còn trong người đó nữa. Khi người tin Chúa nhận biết các tội lỗi mình, thì phải ăn năn và xưng ra hết và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ, bấy giờ người ấy phải nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ mà ra lệnh cho các quỷ đã khiến người ấy phạm các tội lỗi đó, phải ra khỏi thân thể mình, không được để lọt một quỷ nào. Kinh-Thánh tham khảo: Ma-thi-ơ 16; Giăng 3; Lu-ca 11; 1 Cô-rinh-tô 3.

Ngày 25 tháng 8 năm 2021

Mác 5:1-17

Chủ đề: Nơi nào ma quỷ có thể ẩn núp.

Trong tâm: Ma quỷ có thể sống trong chốn không trung, thậm chí các hành tinh trong vũ trụ, nên chúng được gọi là **“kẻ cầm quyền chốn không trung”**, hoặc nơi mờ mả, dưới nước, trong đồ vật hoặc trong các loài thú, thậm chí trong xác chết. Vì là thể khí và đã bị tước bỏ danh hiệu thiên sứ nên ma quỷ không được ăn các trái của thiên đàng như các thiên sứ sáng láng, nhưng vì bốn tánh độc ác và hung dữ, nên chúng tìm cách hợp pháp nhập vào thân thể xác thịt của loài người thông qua sự lừa dối, khiến người ta phạm tội. Quỷ nào căm dỗ được người nào nghe theo nó mà phạm tội, thì quỷ đó hợp pháp vào ẩn núp trong người đó và chúng khiến người đó tiếp tục tái phạm tội đó để chúng tiếp tục cầm buộc người đó. Ma quỷ không có sự thương xót, nhưng chúng tranh giành quyền lực và nơi chốn để sống trong thân thể người ta, nên chúng gọi các quỷ dữ hơn đến để cầm buộc người ta và các quỷ dữ sẽ cầm đầu trong đám quỷ ở thân thể người ta tùy theo nhóm tội, để duy trì nơi ẩn nấu, như quỷ giết người kèm theo quỷ lừa đảo, tham nhũng, tham lam, gian dâm cùng ở trong một người, vì thế cho nên khi người phạm tội phải vào tù, thì những quỷ còn ở trong thân thể đó vẫn tiếp tục sử dụng thân thể người ấy để tái phạm tội, hầu cho chúng hợp pháp ẩn nấu trong thân thể người ấy. Chỉ khi nào người tin Chúa sống trong sự sáng thật của Đức Chúa Trời thì mới có thể loại bỏ ma quỷ ra khỏi thân thể xác thịt mình, vì nếu người ta không có sự hiểu biết về điều kiện nào sẽ cung cấp cho ma quỷ quyền hợp pháp ẩn nấu, thì ma quỷ sẽ tận dụng sự thiếu hiểu biết đó mà cầm buộc người ta, hoặc ẩn nấu trong các vật bị coi là vật ô-ước ở trong nhà, hoặc trong sản nghiệp của người tin Chúa mà rình rập người ta. Kinh-Thánh tham khảo: Ê-sai 14; Ê-xê-chi-ên 28, Lu-ca 8; Lê-vi ký 11; Dân số ký 19.

Ngày 26 tháng 8 năm 2021

Mác 5:1-17

Chủ đề: Sự vô tín của loài người xác thịt trước quyền phép của Đức Chúa Jêsus Christ .

Trong tâm: Rất nhiều người tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Chúa của sự sống mình, vì linh hồn sẽ được sự sống đời đời nơi thiên đàng, nhưng khi được học và biết Luật pháp và Lễ thật về công việc nào bị Luật pháp coi là ô-ước, như vật thờ lạy người chết, làm hàng mã, ăn uống các đồ có dán hình tượng của ma quỷ, như con rồng, hay hình chùa chiền, lăng tẩm là nơi người ta thờ lạy thần tượng hư không, thì họ bỏ Chúa, vì họ làm các đồ bị coi là ô-ước đó để làm kế sinh nhai. Dân trong miền Giê-sa-rê thấy bầy heo của họ đấm đầu xuống biển chết thì họ không vui, vì họ bị thiệt hại tài sản mình, thay vì vui mừng vì người ta được giải cứu khỏi quyền lực của ma quỷ. Ngày nay, tại nhiều quốc gia, người ta chống lại Tin-Lành vì sợ sự ảnh hưởng của Danh Chúa sẽ khiến cho quyền lực của họ có thể bị lu mờ chẳng, nên họ đã bắt bớ, bắt bỏ tù những người theo Tin-Lành, như ở Triều-tiên, ở Trung-quốc, thay vì vui mừng vì những người tin theo Tin-Lành sẽ không phạm tội trộm cướp hay lừa đảo, không giết người, không làm trái phép công bình và như vậy, trong xã hội sẽ không còn sự phạm tội nữa, nếu mọi người đều tin theo Tin-Lành, mà Tin-Lành không phải là một tôn giáo, nhưng là Luật pháp thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời. Điều khiến người ta trở nên vô tín đó đến từ ma quỷ, là kẻ vô hình trước con mắt của loài người xác thịt, nhưng quyền lực ma quỷ lại khiến người ta tin vào quyền lực ảo, không có thật, đó là tin vào linh hồn của những người đã chết, nên họ thờ lạy người chết, là linh hồn đã không thể cứu mình khỏi chết, thì làm sao có thể bảo vệ kẻ đang sống khỏi chết?  
Kinh-Thánh tham khảo: Ê-sai 8; Ma-la-chi 3; Rô-ma 13, Cô-lô-se 2;

Ngày 27 tháng 8 năm 2021

Mác 5:18-20

Chủ đề: Hãy làm chứng về điều Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình.

Trong tâm: Sự làm chứng về điều Đức Chúa Trời đã làm cho cuộc đời của chúng ta là rất quan trọng, vì khi chúng ta làm chứng, Đức Thánh-Linh sẽ hành động trong lòng của người nghe, để đánh thức linh hồn người ấy trước sự thăm viếng của Chúa. Đặc biệt là sự giải cứu người ta ra khỏi quyền lực của ma quỷ, sẽ tác động đến tâm trí xác thịt của người nghe, vì Đức Thánh-Linh sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, cùng tỏ sự sáng cho linh hồn của người nghe mà thấp sáng ngọn đèn của Đức Giê-Hô-Va nơi người ấy. Sự làm chứng có tác dụng khiến quyền lực ẩn náu trong người nghe bị bộc lộ ra qua thái độ chống đối được tỏ ra trên nét mặt hoặc lời nói, qua đó mà quyền lực của ma quỷ sẽ bị Đức Thánh-Linh đoán xét theo Luật pháp công bình của Ngài. Sự làm chứng có tác dụng khích lệ và gia tăng niềm hy vọng và đức tin trong những người nghe, vì chẳng có người nào sống trên đất này mà không phạm tội và mọi người đều nhận biết những thói hư, tật xấu của mình, nhưng họ lại không biết rằng, những sự đó là biểu hiện về quyền lực ma quỷ đang ẩn náu trong thân thể xác thịt của người đó. Khi lời làm chứng được tỏ ra, thì Đức Thánh-Linh sẽ hành động trong lòng của người nghe lời chứng đó, khiến linh hồn của họ được khích lệ mà trỗi dậy kêu cầu Danh Chúa mà được sự cứu chuộc. Khi xưa dân Y-sơ-ra-ên phải chịu làm tôi mọi trong một xứ chẳng thuộc về mình, cho đến khi họ kêu cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, thì Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời mới hành động, đó là Ngài sai Môi-se cùng A-rôn, là tôi tớ Ngài trở về xứ Ê-díp-tô để giải cứu và dắt dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ đó.  
Kinh-Thánh tham khảo: Xuất Ê-díp-tô Ký 3; Giảng 5 & 15; Công vụ các sứ đồ 1; Khải-huyền 12.

Ngày 28 tháng 8 năm 2021

Mác 5:21-43

Chủ đề: Đức tin hành động trong sự hiểu biết sự cai trị của Đức Chúa Jêsus Christ.

Trong tâm: Nhiều người đã tin Chúa nhưng không hiểu biết về sự cai trị của Đức Chúa Trời trên mọi sự thuộc về loài người, vì thế cho nên khi có nhu cầu, người tin Chúa thường cứ mở miệng cầu xin Chúa làm điều này điều kia, mà họ không nhận được điều mình xin. Đến với Chúa trong sự cầu nguyện là đúng, nhưng nếu không hiểu biết luật pháp thì sự tin không đúng luật đó sẽ không giúp chi cho người ta được. Giai-ru nhận biết điều Chúa Jêsus sẽ làm, nên người xin Chúa đến và đặt tay trên con gái của mình, và người quả quyết: **đặng nó lành mạnh và sống**. Đức tin trong sự hiểu biết sẽ giúp cho người tin Chúa nhận được điều họ tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời, như Lời Chúa đã chép: **Tổ phụ chúng tôi nhờ cậy nơi Chúa, họ nhờ cậy Chúa bèn giải cứu cho. Họ kêu cầu cùng Chúa, và được giải cứu; Họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn**. Kinh-Thánh đã chép rằng: **Đức Giê-hô-va nói rằng: Ta chỉ sự hằng sống Ta mà thể, Ta sẽ đãi các người tùy theo lời Ta đã nghe các người nói**; Giai-ru đã nói điều người tin về quyền phép của Đức Chúa Jêsus sẽ làm được cho con gái của mình, và điều người đã tin và nói đó đã thành hiện thực. Lời Chúa có chép rằng: **Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó**. Hãy nói theo đức tin trong sự hiểu biết về công việc của Nước Đức Chúa Trời, chứ không phải là nói nhiều lời mà người ta nhận được những sự mình muốn, bởi vì hết thảy loài người phải được chọn theo tiêu chuẩn một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ, mà lời nói là bằng chứng người đó có thuộc về dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ hay không. Tấm lòng của người tin Chúa phải là Hòm báng chứng, được lót vàng bề trong và bề ngoài, là bóng về sự thánh khiết.  
Kinh-Thánh tham khảo: Dân số ký 14; Thi-Thiên 22; Hê-bơ-rơ 11; Gia-cơ 5.